

ΤΟ ΚΤΗΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ

Εδώ και δύο χρόνια, όλοι οι μηχανισμοί του κράτους βρίσκοντας πρόσφορο βήμα στα φερέφωνά τους τα ΜΜΕ, παραληρούν καθημερινά. Εχουμε κρίση! Η λέξη, προφανώς, έχει πολύ διαφορετική σημασία για τους πολιτικούς, τους δημοσιογράφους, τα αφεντικά, τους τραπεζίτες από ότι έχει για όλους εμάς.

Με πρόσχημα την κρίση, το κράτος και το πολιτικό σύστημα επιχειρούν να διαχύσουν το φόβο στην κοινωνία. Είναι η καλύτερη ευκαιρία να βρουν εξιλαστήρια θύματα για τα δικά τους εγκλήματα, να στοχοποιήσουν ανύπαρκτους εχθρούς, να πλουτίσουν ακόμα περισσότερο και να εδραιώσουν την κυριαρχία τους, οικονομική και πολιτική. Έτσι, υπό το καθεστώς της κρίσης και έχοντας εξαπολύσει τη μεγαλύτερη επίθεση στους καπιεσμένους, δεν παραλείπουν καθημερινά να φωνάζουν. ΕΓΩ θα σας σώσω και να υποδεικνύουν τους εχθρούς...

Στο στόχαστρό τους έχουν βρεθεί όσοι σηκώνουν κεφάλι. Όλοι οι εργατικοί αγώνες δέχονται την επίθεση των ΜΜΕ. Οι αγωνιστές, οι πορείες, όσοι και όσα απειλούν με τις πολιτικές τους πράξεις την κοινωνική ομαλότητα, λαιδορούνται ή καταστέλλονται από τους επίδοξους σωτήρες του. Ταυτόχρονα με την επίθεση σε όσους αγωνίζονται, υπάρχει μια γενικευμένη επίθεση και στους πιο "αδύναμους", στα πιο εξαθλιωμένα κομμάτια της κοινωνίας.

Συχνά πυκνά τα ΜΜΕ θυμούνται τους "λαθρο" μετανάστες για τα κακά όλου του κόσμου. Ρεπορτάζ- μαριονέτες και στημένα θεατράκια δρόμου έρχονται το ένα μετά το άλλο για να δείξουν την "αγανάκτηση" των πολιτών με τους μετανάστες.

Προπαγάνδα που πουλάει, αποπροσανατολίζει από τον κύριο εχθρό, βάζοντας στη θέση του κάτι πιο απτό. Κράτος και ΜΜΕ προβάλλουν όποτε και ότι τους συμφέρει για την συνολικότερη παθητικοποίηση των πολιτών. Οι μετανάστες γίνονται βορά σε μια εκφασισμένη κοινωνία η οποία καθοδηγούμενη από το σύστημα και τους υποτακτικούς του (ΜΜΕ, αστυνομία, παρακρατικοί) βρίσκει τα εξιλαστήρια θύματα που δεν εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές (φύλο, φυλή, εθνικότητα) που το κράτος ορίζει και επιρρίπτει σε όλους τους φτωχοδιάβολους την αιτία της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει. Είναι φαίνεται εύκολο υπό την κάλυψη 'δημοσιογραφικών' ρεπορτάζ να βαφτίζεται εγκληματίας, ύγειονομική βόμβα, ο ασιάτης γείτονας, ο 'άγνωστος', ο μη έλληνας. Πουλάει φαίνεται η ρατσιστική προπαγάνδα και βαλθήκανε όλοι να το βάλουν στο πρόγραμμά τους. Με την επαναδραστηριοποίηση της Χ.Α και τις θέσεις για τους μετανάστες το γυρίσανε σχεδόν όλοι στο ακροδεξιό μέτωπο ψηφοθηρικά με ακόμα πιο σκληρά μέτρα.

Η κοινωνική δυσaréσκεια απέναντι στο σύνολο του πολιτικού συστήματος όπως αυτή καταγράφηκε τα 2 τελευταία χρόνια, δημιούργησε τις ριγματώσεις για περαιτέρω ριζοσπαστικοποίηση της κοινωνίας.

Το κράτος από την πλευρά του μπροστά στον κίνδυνο κοινωνικής απονομιμοποίησης της εξουσίας επιβάλει το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, ενεργοποιεί τον ακροδεξιό πόλο ως ανάχωμα στις αναδυθείσες κοινωνικές αντιστάσεις.

χτίζει την στρατηγική της αντιεξέγερσης.

Το ρόλο της “πολιτο”φυλακής έχουν αναλάβει οι Νεοναζί Χρυσανυγίτες συμπληρωματικά της “ανεπάρκειας” του “νόμου” να κάνει κάτι πιο δραστικό.

Ετσι έρχεται η δολοφονική ράβδος παρακρατικών φασιστών με ταμπέλα προστάτη και αστυνομικές πλάτες να βάλει σε τάξη την κατά τα άλλα ήρεμη κοινωνία μας.

Στην κρίση αυτών των ατόμων αλλά και κάποιων “καλοθελητών” μπαίνουν όσοι δεν συμβαδίζουν με τα αρρωστημένα πρότυπά τους.

Οι μετανάστες βρέθηκαν στη μέση ενός πολέμου και χρησιμοποιούνται ως πλυντήριο ευθυνών. Τι πιο βολικό λοιπόν για τα σαΐνια της κάθε εξουσίας, από το να ξεκινήσουν ένα κυνηγητό απέναντι στο διαφορετικό. Να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια τους από τράπεζα, σε τράπεζα και να φωνάζουν: “Αυτός θα σου κλέψει τα 20 euro!” Να οδηγούν εκατομμύρια ανθρώπους στην ανεργία και να φωνάζουν: “Αυτός θα σου πάρει την δουλειά!” Να μην υπάρχει τρόπος για αξιοπρεπή περίθαλψη ή για φάρμακα και να βαφτίζουν τις εκδιδόμενες και τους μετανάστες, υγειονομική βόμβα!

Οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν είναι καινούριες.

Χρησιμοποιούνται από παλιά για να μας χειραγωγήσουν και να μας κοιμίσουν απαθείς στο βάθος του καναπέ. Όμως η κοινωνία έχει αλλάξει. Εμείς έχουμε αλλάξει. Για πρώτη φορά υπάρχουν δυνατές αντιστάσεις. Από το Δεκέμβρη του 2008 μέχρι τις μεγάλες απεργίες της τελευταίας διετίας, από την αυτοοργάνωση στους χώρους εργασίας, μέχρι την επανοικειοποίηση ελεύθερων χώρων, αντιστεκόμαστε. Για αυτό, οι εξουσιαστές κάθε είδους παίζουν το κρυφό και τελευταίο τους χαρτί.

Επαναδραστηριοποιούν τη Χρυσή Αυγή που μέσα σε 2 χρόνια έχει γίνει κόμμα με απήχηση (?) και λόγο. Οι σύγχρονοι κυνηγοί μαγισσών, παραμορφωμένοι από τα στεροειδή, είναι εδώ. Με κρατική επιχορήγηση, με γραφεία σ' όλη την Ελλάδα. Χτυπάνε τους αδύναμους, μοιράζουν σάντουιτς και κλείνουν το μάτι πονηρά για να τους ψηφίσεις. Εχθροί των αγωνιστών, των μελαψών, των ομοφυλοφίλων, της γνώσης, των μεταναστών, είναι εδώ. Το τελευταίο χαρτί της εξουσίας. Ο φόβος και η απειλή.

Οι ναζί της γειτονιάς μας σε άγαστη συνεργασία με το κράτος και τους μπάτσους.

Εχοντας γνώση του προβλήματος και γνωρίζοντας πως η Χρυσή Αυγή δεν είναι ένα απλό ακροδεξιό κόμμα, αλλά μια νεοναζί συμμορία με δράση που την κάνει επικίνδυνη για την ζωή όλων μας, τασσόμαστε ενάντια στον φασισμό και κάθε υποστηρικτή τους.

Δεν θα επιτρέψουμε οι γειτονιές μας να γίνουν πεδία φασιστικών επιθέσεων, θα μας βρίσκουν πάντα επιθετικά απέναντι σε κάθε μισάνθρωπη δράση τους.

Ενάντια στον εκφασισμό της κοινωνίας.

Ενάντια στην ανοχή.

Να οργανώσουμε τις κοινωνικές αντιστάσεις

Να μην συνηθίσουμε την ασχήμια αυτού του κόσμου

